

TAN60: 14-16 september



De spanning stijgt... deze maand vieren we het evenement van de eeuw: TAN60.

We hebben maar liefst 127 équipes die zich hebben ingeschreven. Velen voor het hele weekend, maar ook deelnemers die één dag dit evenement bezoeken. Zonder heel veel op de details in te gaan; het wordt een GROOTS feest.

In dit artikel willen we nog de laatste informatie verstrekken aan degenen die hebben ingeschreven, maar ook voor hen die TAN60 gewoon willen bezoeken.

Appeltern

Vanuit alle regio's is er op zaterdag 14 september een sterrit georganiseerd, die leidt naar het centrale verzamelpunt bij Moeke Mooren in Appeltern. Alle deelnemers ontvangen een e-mail van het TAN60 comité met daarin de routes met verzamel- en starttijden. Je kunt zelf kiezen bij welk punt je aansluit. Je kunt de route zelf uitprinten of aflezen vanaf je mobiel.

Deze sterrit eindigt bij Moeke Mooren, Blauwe Sluis 1B, 6629KK Appeltern. Alle inschrijvers zijn hier welkom. Degenen die ingeschreven ontvangen hier de welkomstras met het programmaboekje en leuke presentjes... noem maar op. Hen wacht hier koffie, thee en iets lekkers. We verwachten de eerste auto's zo rond 10.30; het is de bedoeling dat alle Tractions hier vóór 14.00 zijn vertrokken. Reisdoel is het nabij gelegen Wanroij, De Bergen waar het feest plaatsvindt. Deze korte route voert ons langs een aantal mooie plekjes. Alle deelnemers moeten hier ruim voor 15.00 uur binnen zijn; bij de entree staat een tent waar u zich even moet melden en waar u de polsbandjes voor het feest krijgt en informatie kunt inwinnen.

Auto's kijken

Naast deze tent bevindt zich een immens grasveld met een verharde strip, waarlangs onze auto's een plaatsje kunnen vinden. De rest van de middag zullen we de auto's bekijken, verhalen aanhoren en de vele Tractionvrienden de hand schudden. Tegen het eind van de dag klinken we op de toekomst van ons allen, de vereniging en natuurlijk onze auto's. Deze borrel – alleen voor de inschrijvers – is van 16-18 uur, voorzitter Marc Vos zal bij deze gelegenheid iedereen welkom heten en het startschot geven! Tussen 18 en 20 uur is er een buffet voor degenen die zich daarvoor hebben ingeschreven. Het buffet maakt dus onderdeel uit van de inschrijving; de bijhorende drankjes vanzelfsprekend -helaas- niet. Na het eten volgt er een feestavond – alleen voor

inschrijvers - met cabaret, film en Disco d'époque. We sluiten om 23 uur.

Zondag: feest

De volgende dag, zondag 15 september, bruist van de activiteiten. Sommige daarvan lopen gelijktijdig; doch er is tijd genoeg om aan alle activiteiten deel te nemen. Tussen 10 en 12 kunt u desgewenst een fraaie rit rijden, die door de kenners van de regio is uitgezet. Het zijn eigenlijk twee ritten die u kunt rijden. Het zijn identieke routes doch ze worden in beide richtingen door deelnemers gereden. U komt dus onderweg collega-Tractionisten tegen. Leuk! Onderwijl is er op het feestterrein een onderdelen- en curiosa-markt gaande waar u mogelijk DE aanschaf van uw leven kunt doen.... Hier staan onder andere ons eigen magazijn en ook CAS uit Uden heeft hier een uitgebreide kraam..

Zondagmiddag is er volop amusement. Er is een concours d'élégance waarbij de deelnemers het beste van hun auto én van zichzelf laten zien. Verder veel livemuziek; aan het begin van de middag speelt Daddy's Afterparty en later The Mudroad Rangers.



Van 16-18 gaan we weer borrelen en daarna volgt tot 20 uur een barbecue met voor ieder wat wils; alleen voor degenen die hebben ingeschreven.

Moeke Mooren, Appeltern



Quiz

Zondagavond hebben we ruimte gemaakt voor een pub-quiz, verzorgd door onze eigen afdeling Den Haag. Daarna een voordracht door een BN-er, dat wil zeggen, we zijn nog niet voor 100% zeker of dat gaat lukken. Daarna uitloop van het programma en muziek tot een uur of elf.

Maandagochtend is er een ontbijt voor alle deelnemers; dat wil zeggen indien u zich daarvoor aanmeldde. Dan volgt een afsluiting door de voorzitter van TAN.

En dan is het terugkijken op een geweldig feest met – hopelijk – prachtig weer.

We kijken er naar uit!

Comité TAN60

Wij kregen afgelopen weken nogal eens dezelfde vragen binnen. Hieronder vraag & antwoord:

Vraag: Ik zie op internet twee in- en uitgangen bij De Bergen. Welke moet ik hebben?

Antwoord: Het Evenement TAN60 vindt plaats via het adres:

Zoetendaal 10, 5446 PC Wanroij

De toegang voor degenen die overnachten OP het vakantiepark is: Campinglaan 1, 5446 PW Wanroij

Vraag: Ik kom naar TAN60 op zaterdag of zondag, maar heb me niet ingeschreven. Kan dat?

Antwoord: ja, je bent welkom. Je rijdt naar de ingang met adres Zoetendaal 10 te Wanroij. Terplekke volg je de Citroën-borden.

Je koopt een armbandje bij onze informatietent à 7,50 euro per persoon; NB **alléén met CONTANT geld af te rekenen !!**

Je kan daarmee eveneens het feestterrein (muziek, markt, concours) betreden.

Vraag: Ik heb me niet ingeschreven voor TAN60, maar wil alsnog deelnemen aan maaltijden en andere activiteiten waarvoor ik mij moest opgeven. Kan dat nog?

Antwoord: Nee, dat is helaas niet mogelijk. Wel kan je -net als ieder ander – lunchen bij de brasserie Festina en drankjes en hapjes kopen. De feestavonden zijn echter niet toegankelijk voor de niet-inschrijvers.

Vraag: Ik heb me opgegeven voor de rit van zondagochtend. Ik ben ook bereid om mensen (niet-TAN-leden) mee te nemen. Waar moet ik zijn?

Antwoord: op het Traction-parkeerterrein staat een bord met een grote R, (van Rit) hier op zondag opstellen om 10 uur. Liefhebbers zullen zich daar melden. Verdere info krijgt u terplekke.

Vraag: Ik heb me ingeschreven voor TAN60. Waar ontvang ik het programmaboekje?

Antwoord: degenen die op zaterdag vanuit Appeltern (Moeke Mooren) naar Wanroij De Bergen rijden, krijgen hun welkomsttas bij Moeke Mooren uitgereikt. Alle persoonlijke zaken (polsbandjes enzevoorts) ontvangt u bij de entree te Wanroij. Alle overige inschrijvers kunnen zowel hun welkomsttas als de envelop met persoonlijke zaken ophalen bij de tent op het Traction-parkeerterrein.

Vraag: Ik merk dat ik het terrein kan oprijden. De slagboom gaat vanzelf open. Hoe kan ik het feestterrein verlaten? Daar staat ook een slagboom, waar betaald moet worden.

Antwoord: Klopt. Je kan het terrein probleemloos oprijden. De slagboom gaat vanzelf open. Bij het verlaten heb je een munt nodig. Vraag ernaar bij de informatietent. Tip: leg de munt in het dashboardkastje !!

