



Beste oldtimervrienden,

Soms zit het mee en soms loopt het anders dan gehoopt. Helaas moeten wij jullie laten weten dat de Wereldhuisrit van zaterdag 30 mei 2026 niet door kan gaan.

Op 19 mei hebben wij hierover uitgebreid overleg gehad met Janneke, Inge en Seline van het Wereldhuis. Iedereen heeft werkelijk alles gedaan om nog een oplossing te vinden, maar uiteindelijk moesten we gezamenlijk concluderen dat verantwoord organiseren onder de huidige omstandigheden niet mogelijk is.

Voor het vervoer van de bewoners is namelijk een rolstoelbus van de stichting nodig, inclusief een erkende chauffeur. Daarnaast moet er — voor het geval dat — ook een gediplomeerde zorgmedewerker mee kunnen rijden. Juist daar lopen we, net als zoveel organisaties in de zorg, tegen de huidige personeelsproblemen aan. Er is op 30 mei geen chauffeur én geen zorgverantwoordelijke beschikbaar.

De welzijnsverantwoordelijken van het Wereldhuis willen en kunnen die verantwoordelijkheid zonder deze bezetting niet op zich nemen. Veiligheid gaat vanzelfsprekend voor alles.

We hebben nog gekeken naar alternatieven, zoals extern vervoer inhuren, maar dat blijkt financieel niet haalbaar. En zelfs als daarvoor budget beschikbaar zou zijn, blijft het tekort aan zorgpersoneel daarmee nog steeds niet opgelost.

Met pijn in het hart hebben we daarom moeten besluiten de rit te annuleren. Helaas, helaas, helaas...

En dat terwijl er al 21 oldtimers waren aangemeld. Van een statige Rolls Royce tot een Citroën B14 uit 1926 — dus feitelijk honderd jaar jong. Alleen dat rijtje beloofde al een mooie middag te worden. Ondergetekenden hadden zich stiekem al verheugd op de stoet richting Berlicum.

Wij willen jullie allemaal ontzettend bedanken voor jullie enthousiasme, betrokkenheid en bereidheid om tijd vrij te maken voor de bewoners van het Wereldhuis. Dat wordt hier echt enorm gewaardeerd.

Gelukkig blijft er nog iets moois op de kalender staan. Van harte aanbevolen: de Peter van Lieshoutrit in Heeze, voor de bewoners van woonzorgcentrum St. Nicasius, op zaterdag 29 augustus 2026. Wie daaraan wil deelnemen kan zich aanmelden bij Marc Vos via: marc.vos@xs4all.nl

En één ding staat eigenlijk nu al vast: in 2027 gaan we opnieuw proberen een Wereldhuisrit te organiseren. We hopen dan weer op jullie steun te mogen rekenen.

Nogmaals dank voor jullie inzet en begrip.

Met vriendelijke groet,

Marianne en Fred Lemmers
Janneke, Inge en Seline van het Wereldhuis